

De zorgverlening is gericht op het ondersteunen en versterken van de eigen regie van de cliënt. Dit betekent dat:

- de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen en wanneer dat niet meer mogelijk is, de situatie in Bethanië zo dicht mogelijk de voormalige thuissituatie benadert;
- wij de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt onderkennen en samen vaststellen waar de grenzen liggen;
- de zorgvrager zelf verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud en richting van zijn of haar leven.

De mens is naar Bijbelse opvatting een eenheid van lichaam, ziel en geest. Dit betekent dat:

- de zorg uitgaat naar de gehele mens, zowel lichamelijk, psychisch/geestelijk als sociaal;
- er aandacht en ruimte is voor de levensbeschouwing en levensvragen van de zorgvrager;
- zorgvragers een beroep kunnen doen op de pastor verbonden aan Bethanië;
- hiertoe ondersteunende activiteiten plaats vinden zoals de wekelijkse kerkdienst, de Bijbel kring, het samen zingen van psalmen en geestelijke liederen et cetera.

De mens is nooit een mens op zich, maar altijd een mens in relatie. Dit betekent dat:

- wij mantelzorgers zoals familie en andere relaties van de cliënt betrekken bij de invulling van het zorgleefplan van de cliënt.

Aan de zorgverlening wordt optimaal vorm gegeven. Dit betekent dat:

- de zorg en diensten van Bethanië op alle terreinen worden aangeboden door professionele medewerkers die een vertrouwensband met cliënten willen opbouwen;
- wij wat betreft inzet, gastvrijheid en deskundigheid een 9+ van onze medewerkers vragen. Zij maken het verschil voor onze cliënten. Tegelijkertijd bieden wij als leidinggevend een 9+ aan eigen regelruimte (regie), ondersteuning en ontwikkelmogelijkheden. Fouten maken mag, als je er maar van leert én het resultaat telt;
- onze veerkracht helpt ons om flexibel om te gaan met alle veranderingen die vanuit de externe omgeving op ons af komen. We kunnen tegen een stootje en bewegen soepel mee met de wensen en behoeften van onze bewoners/cliënten.

Praktische uitwerking van het beleid

Voor Bethanië is haar beleid met betrekking tot identiteit en de daarmee samenhangende mens- en zorgvisie van groot belang. Daarom vragen wij:

- van de bewoners/cliënten dat zij de grondslag en de zorgvisie van de Stichting onderschrijven dan wel daarvoor respect hebben.
- de medewerkers, leidinggevend, leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en vrijwilligers dat zij de grondslag en de zorgvisie van de Stichting onderschrijven.

Om deze grondslag te laten doorwerken in de praktijk van alle dag vragen wij van onze medewerkers en vrijwilligers goede trouw en loyaliteit ten aanzien van deze grondslag wat onder andere blijkt uit het meelevend lid zijn van een protestants christelijke kerkgenootschap.

Deze zorgvisie maakt onvoorwaardelijk deel uit van respectievelijk de zorgovereenkomst voor bewoners/cliënten, de arbeidsovereenkomst voor medewerkers, de overeenkomst voor vrijwilligers.



Identiteit

De Stichting Bethanië, heeft een protestants-christelijke identiteit. De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord in verbondenheid met het gereformeerde belijden. Bethanië onderscheidt zich, onder meer door deze kenmerkend protestants-christelijke identiteit, van andere zorgcentra. Zij biedt ruimte aan cliënten om in een hun bekende en vertrouwde sfeer zorg te ontvangen als ze ouder worden. Voor medewerkers en vrijwilligers betekent deze identiteit dat de Bijbel het richtsnoer is voor ons werken en dienen. Deze grondslag bepaalt mede de sfeer in ons huis en de keuzes die we maken bij ons zorg- en dienstenaanbod.

Bethanië ondersteunt kwetsbare ouderen, kostbaar in Gods ogen, zoals een lelie in het veld. Gebaseerd op de Bijbeltekst uit Mattheüs 6: 28 en 29:

‘Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze’

Visie

Medewerkers van Bethanië bieden meerwaarde aan kwetsbare ouderen. Zij zijn doeltreffend om cliënten naar vermogen zelf sturing te helpen geven aan hun eigen leven. Zelfzorg, zorgzaamheid voor elkaar én verzorging en adequate behandeling zijn goed op elkaar afgestemd.

Missie

De medewerkers dragen bij aan de doelstelling van Bethanië door het ondersteunen en versterken van de eigen regie van kwetsbare ouderen, vanuit een protestants-christelijke identiteit. Er is sprake van een wederkerige relatie tussen cliënten en medewerkers in gezamenlijke afhankelijkheid van onze Schepper. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde, wordt zorg verleend aan alle zorgvragers, ongeacht ras, geslacht, geloofsovertuiging of geaardheid. Wij kennen onze cliënten, komen tegemoet aan wat voor hen belangrijk is en gaan een langdurige vertrouwensband met hen aan.

De cliënt zelf bepaalt vanuit zijn of haar eigen opvattingen over een goed leven, waarbij hij of zij zich prettig en veilig voelt. Om hieraan concreet invulling te geven wordt afgestemd wat de cliënt zelf kan, waarbij mantelzorgers en vrijwilligers kunnen ondersteunen en waarin de professionele medewerker meerwaarde biedt. Niet langer bepalen systemen of onze traditionele gezondheidszorg-ogen wat een goed leven is voor de cliënt. Dit vergt een omslag van denken en handelen van cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.

Mensvisie

Elk mens is een kostbaar geschenk uit Gods hand, naar Zijn beeld geschapen en voorwerp van Zijn liefde. Daarbij is ieder mens uniek, gelijkwaardig aan elk ander mens en blijvend kostbaar, hoe geschonden en zorgbehoevend deze mens ook is. De mens is geschapen om relaties aan te gaan en te onderhouden. Ook al is er door de zonde in relaties veel kapot gegaan, de mens blijft voorwerp van Gods liefde. In het bijzonder bracht God Zijn liefde tot uitdrukking door ons Zijn eigen Zoon, Jezus Christus te schenken. Door Hem worden verstoorde relaties tussen God en mensen en tussen mensen onderling weer hersteld en komen ze weer tot bloei. In het voetspoor van Jezus en onder Zijn zegen weten wij ons geroepen om zorg te geven aan ouder wordende mensen. Ouder worden betekent steeds meer kwetsbaar worden. Maar daarom zijn oudere mensen niet minder kostbaar. Ze zijn voorwerp van Gods ontfermende liefde in Jezus

Christus. Bewust voert Bethanië daarom in haar logo het Ichthus-teken, waarvan de Griekse beginletters betekenen: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Dat tekent onze dienst aan kwetsbare ouderen.

Medisch ethisch beleid

De zorg die in zorgcentrum Bethanië en Hospice Ede De Olijftak wordt geboden is gericht op de bewoner, de gast, op zijn/haar behoeften en op een zo draaglijk en menswaardig mogelijk leven tot het einde toe. Bij die zorg zijn vaak familie en vrienden betrokken. Ook zij krijgen ondersteuning waar gewenst, nodig en mogelijk is. Met elkaar proberen wij een veilige plaats te bieden aan die mensen, die broos en kwetsbaar zijn. Vanuit onze christelijke identiteit staan wij voor de beschermwaardigheid van het leven. Elk leven is waardig en waardevol, ongeacht iemands beperkingen. In de maatschappij wordt in toenemende mate de waarde van het leven gemeten aan vitaliteit en productiviteit. Daardoor neemt de druk op het uitvoeren van euthanasie toe. Juist nu willen wij onze kwetsbare bewoners, soms met een dementie, én onze hospicegasten een veilige plaats bieden. Onze medewerkers zullen zich tot het uiterste inspannen om het leven, ook als dit naar het einde loopt, zo dragelijk mogelijk te houden door optimale palliatieve zorg met goede pijn- en symptoombestrijding en met persoonlijke begeleiding. De zorg, hoe intensief en professioneel ook, kent echter ook grenzen.

Als duidelijk is dat een leven aan de grens gekomen is, zullen wij respectvol **terug treden** en alleen die zorg geven, die nodig is om de weg begaanbaar te maken. De **intentie het leven te beschermen** mag namelijk niet leiden tot het uitstellen van het **onomkeerbaar** op handen zijnde levenseinde. Met voortzetting van alle mogelijk zorg en geestelijke bijstand, kan in zulke gevallen besloten worden af te zien van verdere curatieve(genezende) behandeling. Het past echter niet bij onze visie op de waarde van menselijk leven, om actief een leven te beëindigen.

In dit kader is het wel of niet **gereanimeerd willen** worden bij een stilstand van de **bloedsomloop**, een punt dat wij bespreken met al onze bewoners. Reanimatie is het kunstmatig overnemen van de ademhaling en bloedsomloop. Als reanimatie medisch gezien tot de mogelijkheden behoort, bepalen bewoners zelf, in samenspraak met hun huisarts of specialist ouderengeneeskunde, of zij wel of niet gereanimeerd willen worden wanneer zij een hartstilstand zouden krijgen.

De praktijk leert dat met goede palliatieve zorg en zo nodig de mogelijkheid van palliatieve sedatie de behoefte aan euthanasie vermindert. Mensen met een euthanasiewens zijn welkom als bewoner/gast. Wij willen duidelijk onze visie uitdragen, maar ook altijd in gesprek blijven met elkaar. Blijft ondanks optimale zorg een euthanasiewens bestaan, dan dient de uitvoering daarvan, uit respect voor de kwetsbare bewoners in Bethanië en voor de geloofsovertuiging van waaruit daar geleefd en gewerkt wordt, op een andere plek plaats te vinden. Voorafgaand aan het aangaan van de zorgovereenkomst worden toekomstige bewoners of gasten van het hospice, schriftelijk geïnformeerd over dit medisch ethisch beleid, via onze website en deze zorgvisie.

Vertaling naar de praktijk

Elk mens is een uniek en kostbaar geschenk uit Gods hand. Dit betekent dat wij:

- vanuit de liefde van de Here Jezus kwetsbare ouderen helpen; dat is ten diepste onze motivatie;
- gastvrij zijn, geduld hebben, elkaar ruimte geven, begrip tonen, betrouwbaar en betrokken zijn, rekening houden met ieders persoonlijke omstandigheden;
- eerlijk zijn naar elkaar, op respectvolle wijze. Er is een open cultuur waar van tijd tot tijd ruimte is voor humor en ontspanning.